

GEEF DE DELTA HAAR VRIJHEID TERUG

Guido Krijger

Een rivier kun je beschouwen als een vitaal orgaan van de aarde. Onderweg naar zee verzamelt dit waterlichaam vruchtbaar slib en zoet water. Bij zee gekomen zet ze dit af. Toen vroeger de zeespiegel steeg, drong de zee met zijn armen de riviermondingen binnen. Doordat de zee de rivier in haar eigen loop al tegemoet kwam, kwam ze eerder tot stilstand en bezonk haar rijkdom. Dit is de plek waar zee en rivier samen het land opbouwden, in een dynamisch proces. De rijke vermenging van zeezand en landslib werd tijdens maandelijks hoogtij op de hoogste delen afgezet. Zo groeide het land mee met het stijgen van de zeespiegel. Saefinghe is een mooi voorbeeld van een stukje oorspronkelijk Zeeuwse Delta. Het is het hoogste gebied in Zuidwest-Nederland, op de

duinen na, ontstaan doordat het niet beschermd werd tegen de zee.

Maar we zijn ons wel gaan beschermen tegen de zee. Of meer precies: tegen het onheil dat overstromingen met zich meebrengt. De Deltawerken, inpolderingen, verdieping van vaargeulen hebben ons voor de korte termijn beschermd tegen de gevolgen van zeespiegelstijging. Maar dit geldt niet voor de lange termijn. Het land achter de dijken is ondertussen sterk gedaald door gebrek aan aanwas en door inklinking, terwijl de zee verder stijgt. En de biodiversiteit dendert achteruit, ondanks alle mooie en oprechte inspanningen om de natuur zoveel mogelijk te beschermen.

We moeten goed nadenken over wat we precies willen beschermen. Willen we onze huidige manier van leven veilig stellen of willen we vitaliteit en veerkracht beschermen? Als je een kind wil beschermen tegen gevaar en het daarmee in zijn vrijheid beknot en zijn dynamiek en speelsheid tempert, dan heeft dat een negatieve invloed op zijn gezonde ontwikkeling. Geldt dat ook niet voor de natuur in zijn algemeenheid? Dus ook voor de wateren in de Zeeuwse Delta? Ik denk van wel. Wat zal er gebeuren als zij weer vrijheid en ruimte krijgen en we ze weer met elkaar verbinden? Dan komt er weer dynamiek in het speelveld en kan het leven weer gaan stromen. Dan bloeit onze Delta weer op. En daar zal al het leven, ook wij, de vruchten van plukken.



Guido Krijger
is lid van de Wantijredactie.