

# NIEUW WERELDBEELD

Guido Krijger

Een wereld waarin onze 'spullen' eindeloos gebruikt worden en afval niet meer bestaat. Wie wil dit niet? Maar wat is daar in vredesnaam voor nodig? Want alle beste bedoelingen, innovatieve oplossingen ten spijt, hebben we nog steeds te maken met een mensheid die water, lucht en bodem vervuult, grondstoffen verbruikt, de bodem onvruchtbaar maakt en de gezondheid van alle levende wezens ondermijnt.

Volgens ecooloog en filosoof Matthijs Schouten heeft het te maken met ons wereldbeeld. In het westen hebben we 2500 jaar lang te maken met een antropocentrisch wereldbeeld. Mensen zien hun omgeving louter als decor voor menselijke kwesties, we zijn vooral gebruikers van onze omgeving.

Hoe we tegen de wereld aankijken en ervaren, is de kern van ons probleem. Als het wereldbeeld niet verandert zullen oplossingen ook niet bijdragen aan een wezenlijke verandering. En dat is precies de reden waarom Schouten hoopvol is. Want die kijk, die basishouding is de laatste 50 à 60 jaar aan het veranderen. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen het gevoel hebben dat we onderdeel zijn van de natuur en er goed voor moeten zorgen.

We realiseren ons dat alles met alles samenhangt. Desondanks zitten we volgens Schouten nog vast in oude gewoontes en kunnen we er in ons dagelijks leven nog moeilijk naar handelen.

En de verandering? Schouten zegt dat het begint bij de erkenning dat we er een bende van hebben gemaakt en dan is er tijd nodig voor rouw. Vervolgens moeten we met mededogen elkaar helpen het geconditioneerde gedrag te veranderen. 'We doen er allemaal toe, we kunnen er niet níét toe doen.'

We hebben de taak om samen dit ecocentrische wereldbeeld in de samenleving door te laten dringen. 'Weer verliefd worden op de aarde en ons realiseren dat met alles wat we zeggen, denken en doen, we de toekomst creëren.'

Meer horen over de visie van Matthijs Schouten?



Guido Krijger is lid van de Wantijredactie.