

Afspraakje

Elke keer als ik er een zie, gebeurt er iets met mijn hele lijf. In een split second zit ik rechtop en voel ik mij opgewonden en stil tegelijk. Het blijft magie. Het is elke keer een verrassing. Zijn ze thuis of op pad? Je kunt geen afspraakje met ze maken, al blijf ik dat proberen. Soms is het alleen de rugvin die ik te zien krijg, soms hoor ik een diepe pffffhoeeee achter mij en als ik veel geluk heb zie ik een heel stuk van het lijf. Anderhalf tot twee meter lang wordt dit prachtige zoogdier, al doet de naam anders vermoeden. Deze mini walvis houdt van de Noordzee, maar er zitten er ook circa 50 bruinvissen in de Oosterschelde. Bijna driekwart van de dag zijn ze in touw met jagen en eten zoeken. Om warm te blijven hebben ze namelijk gemiddeld 5 kg vis per dag nodig. Drukke bestjes dus, zou je zeggen. Maar druk en stress lijken ze niet te kennen. Op mij komen ze juist zo mindfull over als ik ze door het water zie glijden. Of is dat projectie misschien? Hoe dan ook, ik ben héél dankbaar om ze te mogen ontmoeten tijdens onze zoekjakttochten op de Oosterschelde. Niet alleen omdat ik er zelf zo mindfull van word, maar omdat ik weet hoe belangrijk ze zijn voor het gehele ecosysteem.



Guido en Ellen van Wildwier zijn zeeminnaars. Ze zitten in kajaks, eten zeewier, houden van koude zeebaden en scharrelen graag langs de zeeoever met andere soortgenoten. Ze schrijven over hoe de zee hun bezighoudt. Wil je meer weten? Kijk op www.wildwier.nl en www.outdoorinspiration.nl



Ze bepalen mede het aantal en de overleving van prooivissen, waardoor prooivissen evolutionair gezien zich steeds beter aanpassen. En wetenschappers ontdekten dat ze tijdens het duiken naar de bodem een verticale stroming creëren, waardoor voedingsstoffen van diepere lagen mee naar de oppervlakte komen. Samen met de poep van de bruinvissen is dat geweldige voeding voor plankton. En plankton staat weer aan de basis van een gezond voedselweb. Prachtig toch hoe die wederkerigheid in de natuur een vanzelfsprekendheid is. Ik probeer daar altijd van te leren. Hoe wijzelf die wederkerigheid als natuurwet in ons doen en laten kunnen integreren? Misschien is de volgende stap een composttoilet ☺

Ga je mee de Oosterschelde op om bruinvissen te ontmoeten? Als je je aanmeldt, dan maak ik een afspraakje met een van mijn beste bruinvissenvrienden ...

Sea you, Guido

