

Wild-life in Zeeland

Guido Krijger is in vele opzichten een buitenmens: met zwemvest in zijn zeekajak, op laarzen tussen het zeewier of als wandelend gids in de natuur.

16 jaar geleden nam hij ontslag om zijn knagende verlangen naar de wildernis te volgen. Met zijn huishouden in een rugzak trok hij een jaar door de bergen van West-Canada. Vreemd genoeg ervoer hij in die overweldigende natuurlijke grootsheid een soort heimwee naar zijn eigen wortels in Zeeland. En ook hier vond hij de wildernis. Te voet, op de fiets en vooral in zijn zeekajak. Hij ontdekte vele stille en mooie en ongemoeide plekjes. Maar vooral ontdekte hij dat je eigen beleving bepaalt hoe je de natuur ervaart. 'Avonturen liggen aan je voeten', zegt hij. Dit besef brengt hij graag de wereld in. De elementen spelen hierin een hele belangrijke rol: 'zij zijn een soort katalysator naar wow-ervaringen. Juist de elementen halen ons uit onze comfortzone: het grote water en de wind moeten trotseren om op het Zeeuws schelpeneilandje te komen. In de winter met je blote voeten oversteken naar een zandbank. Zo ver weg is de wildernis niet, je ervaart hem in jezelf... Hier in Zeeland'

Wil je eens met Guido op pad? Kijk dan eens op outdoorinspiration.nl en wildwier.nl



door Guido Krijger

Guido organiseert met zijn bedrijven onvergetelijke belevenissen, waarbij je de Zeeuwse elementen intens kan ervaren. De Zeeuwse wildernis ontdekken. Toch is het ook goed mogelijk om zelf op avontuur te gaan. Het onverwachte tegemoet ...

Om je een beetje op weg te helpen heeft Guido daarvoor 10 geboden opgesteld:

1. Eer uw voeten en trek wat vaker schoenen en sokken uit om ermee over de blote aarde te rennen.
2. Zoek de wildernis niet op vliegtuigafstand maar bij u om de hoek.
3. Wees vrij op uw vrije dag.
4. Heb de natuur lief en ontdoe haar van haar plastic ongemak.
5. Vergeet met regelmaat al uw digitale aanhangsels, opdat zij u vergeten en u gebod 3 kunt handhaven.
6. Beperk uw kinderen niet in hun drang om het buitenleven te verkennen, edoch volg ze. Zij zijn de hoeders van echte avonturen.
7. Speel! U speelt niet meer omdat u oud wordt, u wordt oud omdat u niet meer speelt
8. Maak omwegen als u op het rechte pad wil blijven
9. Permitteer uzelf de luxe van de eenvoud
10. Heeft u vragen? Raadpleeg de natuur.

