

Safari

Het woord safari komt oorspronkelijk uit het Swahili en betekent lange reis. Westerlingen associëren het met wildernis. In Zeeland vind je die wildernis op zee. Regelmatig organiseer ik een zeehondensafari, zodat we deze zeevrienden kunnen ontmoeten. Ik wil graag deelnemers laten voelen en ervaren dat we met alles samen op deze planeet leven: met de lucht, de steen, de plant en de zeehond...

Tijdens de zeehondensafari komen we voor even bij zeehonden op bezoek. Liggend op de zandbank houden ze liever afstand maar in zee is dat anders en laat ik het graag aan hun of ze ons willen bezoeken. Gisteren waren er een paar die ons op snorhaarafstand van dichtbij wilden leren kennen.

Ik geniet al ruim vijftien jaar van samenzijn met deze zeedieren, maar dit keer werd ik vooral heel blij van de bijzondere ontmoeting tussen mijn soortgenoten en de zeehonden. De een zittend in een kajak, de ander zwemmend in het ruime sop. Introverte en extraverte, contact zoekende en

Guido en Ellen zijn zeeminnaars. Ze zitten in kajaks, eten zeewier, houden van koude zeebaden en scharrelen graag langs de zeeoever. Ze schrijven over hoe de zee hun bezighoudt. Wil je meer weten of wil je een keer mee?

Kijk op www.wildwier.nl en www.outdoorinspiration.nl



afstand bewarende types. Deze blijde, liefdevolle en respectvolle ontmoeting ontroerde mij. Terug naar huis mijmerde ik over deze ervaring. Wat maakt dat elke deelnemer van zo'n ontmoeting met een wild zeezoogdier zo onder de indruk is? Het roept blijheid, liefde en respect op. Kunnen we die gevoelens mee naar huis nemen? Zou er minder geweld, oordeel en haat en meer liefde, compassie, zorg en respect in de wereld zijn als we samen zouden leven met (wilde) dieren? Vragen die door mijn hoofd zongen.

Ik realiseer mij dat we met alles wat we denken (en van daaruit zeggen en doen), de toekomst creëren. En dat ons denken sterk wordt bepaald door ons gevoel. Ik realiseer mij ook dat de zeehond, en de natuur in het algemeen, dit mooie gevoel en die respectvolle houding bij ons oproept. Maar we kunnen dit gevoel ook zelf oproepen, door er alleen al aan te denken. Je zou dat een innerlijke safari kunnen noemen. Handig als je even geen tijd hebt om met de kajak de zee op te gaan.

